



DE GENEUGTEN VAN GENT

In Gent is het geweldig shoppen en heerlijk eten. Al kuierend door de oude stad zie je prachtig gerenoveerde gebouwen, zoals de monumenten aan de Graslei met hun karakteristieke gevels en versierselen (foto boven).

Of je nu een bierliefhebber bent, van lekker eten houdt, het liefst winkel in winkel uit gaat of zo veel mogelijk cultuur opsnuift: in Gent beleeft iedereen een fantastische tijd.

TEKST MURIËL KLEISTERLEE
© BEELD HANS ZEEGERS

GENT IS EEN LEVENDIGE, oude universiteitsstad die stoelt op een rijk verleden, maar ook met zijn tijd is meegegaan. Door allerlei renovatieprojecten kent de stad vele fraaie wijken. Tegen een achtergrond van indrukwekkende, monumentale gebouwen, vind je er hippe winkels, gezellige terrasjes en interessante musea.

In het historische, autovrije centrum is het prettig rondkuieren. Veel bezienswaardigheden liggen op loopafstand van elkaar. Een aanrader is de Sint-Bataafskathedraal, die de grootste

crypte van Vlaanderen heeft. Je vindt er ook de Cavalerietriptiek, het belangrijkste werk van Justus van Gent, en het wereldberoemde altaarstuk De aanbidding van het Lam Gods.

KARAKTERISTIEKE GEVELS

Vlak bij de kathedraal ligt het middeleeuwse belfort, de wachttoren die symbool staat voor de stedelijke autonomie van de patriciërs en de gilden. Vanaf de 95 meter hoge toren met zijn beiaardspel ontvouwt zich een magnifiek panorama van de stad. Hier kun je >





Gent is een stad met veel water en bruggen. Uitgewandeld? Probeer dan eens een van de vele streekbieren in een gezellig cafeetje.

je prachtig oriënteren op de bezienswaardigheden en plekken die je wilt gaan bezoeken. De naast het belfort gelegen Lakenhal bijvoorbeeld, waar vroeger de laken (wollen stof) werd gekeurd en verhandeld. Het is een mengmoes van stijlen: barokke elementen, afgewisseld met laatgotische delen, maar je ziet er ook invloeden uit de renaissance.

Vanaf de Sint-Michielsbrug kun je de kathedraal en het belfort vanuit een ander gezichtspunt bewonderen. Deze brug biedt een formidabel uitzicht op de monumenten en de dakgevels van de oude stad. Bij de brug liggen de Korenlei en de Graslei. Vanaf deze kades zijn de mooiste huizen (12de tot 17de eeuw) met hun karakteristieke gevels en versierselen goed op de foto vast te leggen. De Graslei is het sfeervolste plekje van Gent: zittend aan het water geniet je van een prachtig decor. Verlaat Gent niet zonder een bezoek te brengen aan de waterburcht Gravensteen. Het uit grijze Scheldesteen opgebouwde kasteel is ook vanaf een boot te bekijken.

VAN MUSEUM TOT HOEDENWINKEL

Alle architectonische hoogtepunten gezien? Duik dan eens een van de vele musea in: Huis van Alijn (cultuur van het dagelijkse leven), S.M.A.K. (actuele kunst vanaf 1945), de Wereld van Kina (natuurmuseum), het Museum voor de Schone Kunsten (oude en moderne kunst) en het Design Museum (jugendstil-meubels en veel hedendaagse vormgeving) zijn maar enkele voorbeelden.

Wie liever gaat winkelen, kan zijn hart ophalen. Of je nu op zoek bent naar vintage kleding of de laatste mode, antiek speelgoed of behang uit de jaren 50 en 60, prachtig kant en linnen of uitzonderlijke hoeden, het is allemaal te vinden in Gent.

STREEKBIER EN ANDERE LEKKERNIJEN

Gent heeft veel leuke cafeetjes en terrasjes waar je gezellig een glaasje kunt drinken. Iedereen kan er iets van zijn gading vinden: er zijn leuke bruine buurtcafés, rockbars, biertempels en

jeneverkroegen. Wil je een van de talrijke (streek)bieren proeven? Veel cafés hebben tientallen bierglazen in verschillende vormen boven de toog hangen. Iedere biersoort heeft zijn eigen glas, waarin de specifieke smaak helemaal tot zijn recht komt.

Wie zin heeft in een kopje koffie of thee met iets lekkers, kan kiezen uit een groot aantal patisserieën. Patisserie Fevery bijvoorbeeld, aan de Brabantdam, of chocolatier Joost Arijs aan de Vlaanderenstraat. Zoetekauwen kunnen terecht bij Snoepwinkel Temmerman. Deze winkel heeft een uitgebreid aanbod aan Gentse lekkernijen. De 'cuberdons', ook wel 'tjoepkes' of 'neuzekes' genaamd, zijn meer dan het proeven waard: deze rode kegeltjes zijn gevuld met overheerlijke frambozensiroop. Liefhebbers van sterke smaaksensaties kunnen in de Mostaardfabriek kennismaken met de pittige Gentse Tierenteyn-mosterd. In het GrootVleeshuis aan de Groentenmarkt kun je zowel hartige als zoete Oost-Vlaamse streekproducten kopen. Leuk om mee te nemen naar huis! ■