

'Het mooiste stukje van de Utrechtse Heuvelrug'

24 jaar is Jelle Bais al boswachter bij Staatsbosbeheer op de Utrechtse Heuvelrug. 'De grote diversiteit van de natuur, kleine dingen als de das of de blauwe klokjesgentiaan, dat maakt het interessant.' Hij vertelt over de highlights die je niet mag missen.

Vraag kenners wat het mooiste stukje natuur op de Utrechtse Heuvelrug is en ze noemen het Leersumse veld. Jelle Bais legt uit wat het bijzonder maakt. 'De Heuvelrug is een lang lint door het landschap met een heuvel erin. Halverwege die heuvel is in de ijstijd een uitsparing ontstaan, waar

zich veen heeft opgehoopt. Het veen is gewonnen en daar zijn plassen ontstaan. Je komt er elk landtype tegen dat je op de hele Heuvelrug ook verspreid hebt liggen: heide, plassen, stuifzanden en verschillende soorten bossen. Op het Leersumse veld zie je alles bij elkaar.'



Jelle Bais, boswachter Leersumse veld, Staatsbosbeheer.

ZONNEDAUF EN GEORDE FUUT

Is er ook speciale flora en fauna te zien? 'De koningsvaren komt hier voor. De orchidee en zonnedauf zijn bijzondere plantjes, ze gedijen in plasdras zoals dat heet, modder dus. Verder hebben we hier dassen en reeën. Die zie je vooral op de rustige uren. Vaak is dat doordeweeks, maar er is geen precieze tijd voor te geven. De das zie je wat minder, dat is echt een schemer-/nachtdier.' Het Leersumse veld is ook erg in trek bij vogelaars. 'De boomvalk is hier te zien, heel af en toe komt de zwarte ooievaar voorbij, we hebben de grauwe klauwier en in de wintermaanden de klapekster. En verder de zwarte specht, de groene specht, het dodaardje en de georde fuut.'

REEËNTOUR

Staatsbosbeheer organiseert ook activiteiten. Bijna elke maand vindt er een excursie plaats. 'De ene keer gaat het over libelles, de volgende keer is de boomvalk aan de beurt. We doen ook reeëntours. In jeeps gaan we dan reeën bekijken. Vaak zie je ze dan beter, omdat ze niet zo bang zijn voor auto's.'

ANDERE HIGHLIGHTS

- De Elsterkop, op de Amerongse berg: prachtig uitzicht richting de Gelderse Vallei
- Eenzame eik, gebied De Manege: lekker uitrusten op de bankjes onder een solitaire eik
- Kaapse bossen: oude parkbossen en een toren met uitzicht op de Utrechtse Heuvelrug
- De Grebbeberg: bezoek waard vanwege de oorlogsgeschiedenis; Blauwe Kamer, bunkers en fortificaties ■

De Veldschuur bij het Leersumse veld is te huur voor vergaderingen: staatsbosbeheer.nl

tekst: Muriël Kleisterlee beeld: Rick Huisinga

De geneugten van Landgoed Eyckenstein

Landgoed Eyckenstein begint aan de rand van Maartensdijk, maar het 400 hectare tellende gebied met veel wandel-, fiets- en ruiterpaden, strekt zich helemaal uit tot aan het Gooi. Otto van Boetzelaer is de beheerder van het landgoed en geeft bezoektips.

Landgoed Eyckenstein trekt vooral veel wandelaars, fietsers en ruiters. Van Boetzelaer: 'Het is een heel gevarieerd bos met Douglas, naaldhout, loofhout, en afwisselend gesloten gebieden en open doorzichten. Er zijn veel verschillende paden. Ook hebben we een hoop lanen en flink wat ruiterpaden.'

DASSEN

Van Boetzelaer meldt vol trots dat hij een paar jaar geleden het beheer heeft gekregen over het oudste dassenbosje van de Provincie Utrecht en het Gooi. 'Het ligt ten zuidwesten van Hollandsche Rading. In overleg met de Dassenvereniging kijken we hoe we de omstandigheden voor de dassen nog meer kunnen verbeteren.'

Ook de inwendige mens komt aan zijn trekken op het landgoed. De oude moestuin is nu Tuinderij Eyckenstein, waar Luuk Schouten biologische groente teelt. Ouderwetse groente als raapsteeltjes, pastinaak en warmoes, maar ook gewoon sla en wortels. 'Van mei tot oktober kun je er op woensdag en zaterdag groente kopen.' Verder is er een kruidtuin en een bloemenpluktuin, waar ook workshops en high teas worden gegeven. Restaurant de Mauritshoeve is een

tekst: Muriël Kleisterlee beeld: Melanie Marsman



Otto van Boetzelaer, beheerder van landgoed Eyckenstein.

goed startpunt om de wandelpaden te verkennen. Je kunt er lunchen, dineren of een feestje of zakelijke bijeenkomst houden. 'Het is een kindvriendelijk restaurant; ze hebben een speelkamer, buitenspeeltoestellen en je kunt er pannenkoeken eten.'

OVERNACHTEN IN LUXE BOOMHUTTEN

In een stuk productiebos wil Van Boetzelaer in 2018 vijf luxe boomhutten voor bed & breakfast-over-

nachtingen laten bouwen, 'voor een ultieme natuurbeleving'. En tussen Hollandsche Rading en Lage Vuursche wordt dit najaar een landbouwperceel omgevormd tot een voor de natuurliefhebber interessanter heidegebied. 'Met de heide krijg je ook de oude niveaueverschillen met de stuifduinen weer terug. Dat gaat een mooi beeld geven.' ■

eyckenstein.nl